

**BEELD  
SCHERM  
AVONTUUR**

611

Nederlands 90 cent  
Belgie 12 frank

# KIKVORSMAN N.V. NAAR DE HAAIEN...



HET EEUWENOUDE WRAK  
HAD GOUD AAN BOORD  
EN HAAIEN ALS BEWAKERS...

# DUIKEN IN DE MIDDELLANDSE ZEE

De Middellandse Zee is een verrukkelijk dorado voor sportduikers. Niet alleen omdat de temperatuur, in tegenstelling tot ons eigen land, er meestal erg behaaglijk is...

...maar vooral ook vanwege de rijke, kleurige flora en fauna, die men onder de waterspiegel aantreft. Vooral aan de Franse Riviera wordt het sportduiken druk beoefend.



Op de zeebodem treft de duiker allerlei kleurige koraalafzettingen aan, die een prachtige decoratie vormen voor de eettafel...

En er is altijd de mogelijkheid om in dit 'grootste museum der aarde' iets interessants te ontdekken.



Elk jaar weer trekken miljoenen toeristen naar het Zuiden om van het heerlijke klimaat en het mooie landschap te genieten, maar steeds meer van hen wapenen zich met zwemvliezen en een aqualong om ook van de schoonheid onder het wateroppervlak te kunnen genieten.





# KIKVORSMAN N.V.

# NAAR DE HAAIEN



De vreemdeling stelt zich voor aan de beide ex-kikvorsmannen van de Marine...





Best mogelijk, maar wij hebben een speciaal soort duikers nodig, mannen die goed bekend zijn met de gevaren van de Pacific-wat-eren. Ik heb jullie staat van dienst laten nagaan, en daarom weet ik dat jullie geknipt zijn voor deze job.



Bovendien is mij gebleken dat jullie betrouwbaar zijn en voor geen klein-tje vervaard!



We voelen ons bijzonder gevleid, meneer Babcock, maar vertelt u ons eerst eens wat er zo bijzonder is aan dat karwei, waarvoor u ons wilt hebben? Is het gevaarlijk of zo?



Mijn firma heeft het recht verworven een gezonken schip te bergen. Maar... geen gewoon schip!



Het is een Spaans galjoen! Een historisch onderzoek wees uit dat het een lading goud aan boord moet hebben plus nog andere schatten.



Erg interessant. Maar u heeft nog geen antwoord gegeven op onze vraag... Waarom heeft u juist **ONS** nodig om die schatten op te duiken?





Ja, wij willen die schat hebben! De opbrengst zou onze verwachtingen misschien nog kunnen overtreffen. Maar er zit meer aan vast. De kans is groot dat wij kunstvoorwerpen aantreffen, die historisch gezien van groot belang zijn.



Wat vind jij ervan, Steve?

Nou, die centen trekken me wel aan, moet ik zeggen. En de opdracht zelf lijkt me ook interessant.



Luister, mannen... We hebben jullie echt nodig. JULLIE weten wat het is om onder gevaarlijke omstandigheden te duiken. JULLIE hebben de ervaring. Daarom wil ik mijn aanbod nog aantrekkelijker voor jullie maken...



Mijn firma biedt jullie en je gezinnen een gratis vliegreis naar dat Zuidzee-eiland aan. Bovendien doen we jullie een vakantie van twee weken cadeau, als het werk achter de rug is.



U maakt het onswel erg moeilijk om te weigeren, meneer Babcock.

Ik ben niet voor niets helemaal naar New York gekomen... Maar denken jullie er eerst nog over na en bespreek het met de vrouwen. Ik looger in het Craft-hotel en vlieg morgenavond terug. En ik hoop dat ik dan twee gezinnen mee kan nemen.









Na vierentwintig uur van koortsachtig heen en weer hollen om alles te regelen, zitten de twee families met de heer Babcock in het straalvliegtuig, dat hen naar San Francisco zal brengen.



Dadelijk na aankomst in Californië stappen zij over in een ander toestel...



Daar ligt Manila, jongens. Vandaar uit gaan we per boot naar het eiland Culvo. We zullen er tegen de morgen arriveren.





Het is een prachtig plekje, maar ik moet je er wel iets van vertellen... Het wemelt er bijvoorbeeld van dieren, in allerlei soorten en afmetingen. Maar het merendeel is absoluut ongevaarlijk.



'Je ziet leuke aapjes bij tientallen rondspringen. Echte grapjassen...



Maar op het eiland leven ook dieren, waarvoor je moet oppassen, zoals gifslangen. Maar als je in de buurt van het kamp blijft, gebeurt je niets, want we hebben speciale bewakers die ze op een afstand houden!



Maar ik denk toch niet dat ik met open ramen slaap...

Maakt u zich niet ongerust, mevrouw Randal. De gevaren zijn er echt niet zo groot, als men vaak denkt. Een grote stad met z'n drukke verkeer is veel riskanter. Maar u mag niet alleen de rimboe in!



Mij zullen ze in de rimboe helemaal niet zien... Ik ga de hele dag naar het strand. Lekker zwemmen in het warme water van de Oceaan!



Zeker, als je maar niet vergeet dat de Stille Zuidzee ook een soort rimboe is... Met alle schoonheid ervan, maar ook met zijn gevaren.



'Zo oppervlakkig gezien is het net een aards paradijs: diepgroene bossen, die grenzen aan het blauwste water, dat er bestaat.



Maar onder die gladde waterspiegel loeren verborgen gevaren, zoals de grote witte haai...



'Dan is er de octopus, 'n minder prettige figuur, die je in allerlei afmetingen aantreft...



Toevallig hebben we juist nu nogal wat last van walvishaaien, die de omgeving van het eiland onveilig maken. Het werk is er enige keren aanzienlijk door vertraagd.



Walvishaaien? Maar zijn die niet gevaarlijk voor Steve en Jim, als ze duiken?



Gelukkig heeft onze firma een krachtig afweermiddel, dat de dieren op een veilige afstand houdt. Dat middel, waaraan elke haai een vreselijke hekel heeft, is uitgevonden door een geleerde, Dr Canby geheten, die voor ons werkte. Helaas rezen er moeilijkheden en nam Dr Canby ontslag. Maar het middel is eigendom van onze firma.

De volgende morgen...



Wel, daar ligt Culvo... jullie vakantieoord!

Kijk eens, wat een palmbomen!

Ik ben stapel op kokosnoten.



Ik denk dat deze bungelows wel bij de dames in de smaak zullen vallen. Ze zijn erg comfortabel. Zeg Steve, gaan jij en Jimmy alvast even met me mee? Dan zal ik jullie aan de anderen voorstellen en jullie meteen het een en ander laten zien van hetgeen er hier gebeurt.

Nou graag, me-  
neer Babcock.



De situatie is ietwat ongewoon. Het eiland is namelijk omgeven door een lagune, maar juist op de plaats, waar het galjoen zonk, duikt de lagune naar een fantastische diepte. Dat bergingsvaartuig daar ligt precies boven het galjoen.

Ik popel van ongeduld om een duik te maken!



We hebben op dit moment nog een duiker aan het werk. Ik zal jullie even voorstellen.



Jongens, dit is Joe Teller. Joe, Jim Collins en Steve Randall.



Welkom in de klub. Als je maar niet denkt dat het zonder jullie niet gaat... Ik heb Babcock bezworen dat ik het best alleen af kan!



Praat nou geen onzin, Joe. Je weet best dat drie mannen meer werk kunnen verzetten dan een. Elke dag hier kost ons handenvol geld. Ma kunnen jullie tenminste in ploegen werken, elkaar afwisselend.



Luister nou eens, Teller. Wij werken hier voor geld, net als jij! Wij hebben deze job aangenomen en daarmee uit! Natuurlijk kun je dit karwei ook wel alleen opknappen, daar twijfelt niemand aan. Maar met drie man gaat het vier keer zo vlug!



Neem het maar niet te zwaar op, jongens. Teller is doorgaans geen kwaale vent, maar jullie weet zelf ook wel, dat sommige duikers snel geïrriteerd zijn.

Of we dat weten! Maar u hoeft zich echt geen zorgen te maken, meneer Babcock. Wij kunnen meestal met redereen goed overweg.



Maar Steve zou niet zo optimistisch zijn als hij wist wat zich in een hut aan de andere kant van het eiland afspeelt...



...want zonder dat Babcock of de anderen daarvan op de hoogte zijn, is Dr Canby, de geleerde, daar in het geheim aan het werk...

Ik zal Babcock laten zien, dat Dr Thomas Canby zich maar niet zonder meer opzij laat zetten... Ik was het die de plaats van dat galjoen heeft aangegeven en ik was het die de formule uitdacht voor het afweermiddel om gevaarlijke dieren op een afstand te houden.





En alles wat ik vroeg was een voor-  
schot op mijn aandeel in de winst...  
Ik deed toch al het belangrijke  
researchwerk voor het bedrijf!  
Maar nee, zeiden ze, ik was  
slechts een employé en ik had  
dus alleen maar recht op een  
bonus. En als de schat er  
werkelijk was, zou ik  
een winstaandeel krijgen.



Maar ik weet dat die schat er is.  
en ik zal alles doen om hem in  
handen te krijgen. En dan zal  
het bedrijf aan het kort-  
ste eind trekken.



Hee, Canby! Waarom ga  
je zo te keer? Je  
schreeuwt als een gek!  
Ze kunnen je op het  
hele eiland  
horen!



Teller! Wat doe  
jij hier? Ik  
heb je toch ge-  
zegd alleen hier  
te komen als dat  
absoluut nood-  
zakelijk  
zou zijn?



Ik geloof dat ik je  
iets interessants kan ver-  
tellen. Babcock heeft  
twee nieuwe duikers aange-  
nomen. Ik heb ze al  
gezien ook. Het zijn  
knapen, die niet met  
zich laten spotten,  
dacht ik!



Wat? Wel,  
dat is wel  
héél slecht  
nieuws! Ze  
zullen alles  
bederven! We  
kunnen geen  
vreemden hier  
gebruiken!



Nee, we hebben wel pech!  
En we waren al zo blij dat  
we die twee andere duik-  
kers eindelijk kwijt  
waren!



Deze twee moeten we ook  
zo gauw mogelijk naar de an-  
dere wereld helpen! Anders  
kan ik onmogelijk on-  
derwater bij je komen  
en dan valt ons hele  
mooie plan in  
duigen!



Bij onze oorspronkelijke afspraak is het woord "moord" helemaal niet ter sprake gekomen. Je zult me dus een groter aandeel in de buit moeten geven. Per slot van rekening loop ik de grootste risico's!

Zorg jij nou maar dat we die twee nieuwe duikers kwijt-raken, teller. Ik zweer je, dat je een flinke portie van de schat krijgt!



Intussen zijn Jim en Steve voor de eerste keer een kijkje gaan nemen naar het oude wrak...

Daar is het!



Steve ziet het luik, waarover Babcock met hen gesproken had. Het luik, dat toegang geeft tot de schatkamer.

Dat is het luik, dat ze tot nu toe nog niet open hebben gekregen.. Dat wordt nu onze taak!



Ze kunnen duidelijk zien dat hun voorgangers alles in het werk hebben gesteld om het luik open te krijgen. Maar in de loop van de eeuwen is het muurvast komen te zitten.



Jim en Steve proberen het ook, maar merken al gauw, dat het zonder explosieven niet zal gaan.

Zo vast als een huis!





Als Steve zich om-  
draait ziet hij  
wee grote haaien.

Oei...  
Moeilijk-  
heden!



De mannen grijpen hun busjes met  
afweermiddel. Ze weten dat spoed  
nu geboden is...



Ik hoop dat dit  
spul werkelijk zo  
goed is...anders  
zijn we er ge-  
weest!

Haastig zwemmen ze weg, vurig hopend dat het  
middel zijn werk zal doen...



Dit is nu eens  
een zwemwedstrijd,  
die we niet MO-  
GEN verlie-  
zen...

Maar het middel werkt uitstekend. De  
haaien vluchten snel weg...



Complimenten aan  
de uitvinder van  
dat spul,  
hoor.

Ten slotte komen de mannen weer boven...





HALLO, mannen! Hoe ging het? Iets interessants gezien?



Ja... we kregen onverwacht bezoek.

Twee van de grootste haaien, die we ooit gezien hebben!

Wat?! En werkte het afweermiddel?



Het is fantastisch spul! Wie die Dr Canby ook is: hij verdient hiervoor een onderscheiding!



Ja, zonder dat middel zouden we hier niet kunnen werken.. En die Canby is een briljant geleerde. Maar als mens wat moeilijk! We hebben veel met hem te stellen gehad.



Canby werkte zo hard aan dit project dat hij totaal overspannen raakte. Toen eiste hij van ons plotseling een enorm bedrag... Als we hem dat gegeven hadden, waren we op slag failliet gegaan. Bovendien wilde hij de helft van de opbrengst van de schat hebben. Als we op zijn buitensporige eisen waren ingegaan, wel, dan hadden we het werk moeten afbreken!



Wam hij ontslag? Ja, na een vreselijke scène. Hij zwoer dat hij wraak zou nemen en holde weg. We hebben diverse keren getracht weer met hem in kontakt te komen, maar niemand weet waar hij gebleven is.



Jammer dat het zo gelopen is.  
Zo'n man had een reuze steun  
voor ons kunnen zijn...  
Wat triest dat zo'n groot  
geleerde het slachtoffer  
is geworden van  
z'n hebzucht.



Wij waren echt bereid om  
hem vorstelijk te belonen als  
we inderdaad de schat gebor-  
gen zouden hebben. Hij zou  
op slag rijk zijn. En dat  
aanbod is nog steeds van  
kracht, maar we weten  
niet waar hij zit.

Misschien staat hij vandaag of mor-  
gen wel weer voor uw neus.. Over  
twintig minuten is het eten  
klaar, meneer Babcock. Zorg  
dat u op tijd bent, want de  
meisjes hebben erg hun best  
gedaan!

Bedankt, mannen!  
Reken maar,  
dat ik zal  
toetasten!



Ik ben alleen bang dat Dr Canby  
er niet zo best aan toe is... De  
arme kerel stond op het randje van  
krankzinnigheid... Als hij niet zo  
vreselijk hebzuchtig was geweest,  
zouden we nu nog steeds  
pruttig hebben  
kunnen samenwerken  
aan dit mooie  
project.



Maar Babcock weet ook niet dat Can-  
by echt wel bezig is met het mooie  
project, al is de manier waarop nu  
niet bepaald zo mooi...



Ik zou Teller onder water bij  
het galjoen ontmoeten. Ik  
hoop dat hij dat andere  
karwei intussen tot aller  
tevredenheid heeft  
opgeknapt!

Maar Canby behoeft zich niet ongerust te maken. Teller is vast van plan zijn beide konkurrenten naar de andere wereld te helpen. Hij knooit met de duikersuitrustingen van de twee mannen...



Ziezo, dat moet voldoende zijn. Als die knapen een paar minuten onder water zijn, zullen die aqua-longen weigeren. Nu nog even een paar schroefjes losdraaien, dan is de zaak bekeken en kan ik Canby bij het galjoen ont-moeten.

Op dat ogenblik...



Nee, dank u! Echt niet meer. Het was heerlijk!

Een paar vruchtjes toch nog wel? Hier, ze komen recht van de bomen in onze achtertuin.

Billy en ik gaan nog even naar het strand.



Als jullie maar voorzichtig bent! En blijf niet lang weg, want jullie moeten nog huiswerk maken.

Als Cindy en Billy vlak bij de pier zijn, ziet Teller hen...



De kinderen! Ik zal die snot-apen eens een lesje geven!



Kom maar, kindertjes... Kom maar bij oompje!

Wat is het hier! avonds prachtig, vind je niet, Billy?



Cindy, moet je eens kijken! Iemand heeft aan die duikapparaten zitten prutsen! Zie je dat? Ze hebben het met deze sleutel gedaan!

Dat moeten we gauw aan onze vaders gaan vertellen.

Teller grijpt de kinderen van achteren vast en legt zijn handen op hun monden...

Ik denk niet dat jullie nog ooit iets aan iemand zullen vertellen!

HELP! HELP! Een moordenaar! O, help!

Hou je mond, vlieg! We gaan samen fijn duiken!



Teller wil de kinderen met zich mee onder water trekken. Ze vechten voor hun leven...



...maar hun ouders hebben hun hulpgeroep gehoord...

Het komt van het einde van de pier!



Maar Cindy laat zich niet zo gemakkelijk meesleuren. Ze ziet kans het masker van de brutaal te rukken!



Teller schrikt. De jongen en het meisje kunnen zich van hem losscheuren en beginnen te zwemmen voor hun leven...



Jim en Steve  
springen gekleed  
te water...



Oeil... Ik  
kan beter  
maken dat  
ik wegkom!

Weet je zeker dat  
het Teller was?

Ja, Cindy trok zijn  
masker af. Dat gezicht  
vergeet ik nooit  
meer!



Ja, ik heb hem  
ook herkend...  
Maar hij wist te  
ontsnappen.

De kinderen  
in orde?



Onbegrijpelijk! Ik mag han-  
gen als ik er iets van  
snap... Ja, hij heeft  
aan de aqua-  
longen zitten  
knoeien, kijk  
maar!

Hij wist  
dat we  
morgen met  
deze apparaten  
zouden gaan  
duiken.



Maar wat bezielde  
die vent? Waarom  
wil hij jullie  
uit de weg  
ruimen?

Dat zal voorlopig nog  
wel een raadsel blij-  
ven... Maar plotseling  
moet ik aan die twee an-  
dere duikers den-  
ken... die twee die  
volgens u zo myste-  
rieus en plotse-  
ling verdwenen.









Maar als ze de knal van de explosie nou horen?

Lang voor de zon opgaat laten wij de bom ontploffen, en dan slaapt iedereen nog. Bovendien heb ik mijn maatregelen genomen. De bom is zodanig gekonstrueerd, dat hij slechts heel weinig lawaai maakt als hij barst, en ook de trillingen zullen nauwelijks waarneembaar zijn.



Over enkele uren zal mijn plan uitgevoerd zijn. Dan hebben wij de schat in handen en die mijnheer Babcock vist achter het net... Hij zal dan een lege schatkamer vinden! Ha-Ha!



Canby gedraagt zich als een krankzinnige...

Twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen... HA-HA-HA-HA!

Die vent is stapelgek! Ik moet op mijn hoede zijn... Hij is gevaarlijk...



Maar als er - buiten teller - nog iemand in het komplot zit, wie kan dat dan zijn? Ik zeg je toch dat er verder niemand op het eiland is, behalve dan een paar inlanders!



Maar weet u dat zeker?! Hebt u het hele eiland wel eens nauwkeurig afgezocht?





Door intuïtie ge-  
dreven raakt Steve  
nog verder van de  
anderen af. Jim en  
Babcock, in een druk  
gesprek gewikkeld,  
merken niet dat hun  
vriend er niet is.

Hee, hier loopt  
een pad. Waar  
zou dat heen  
leiden?



Steve voelt dat hij iets belangrijks heeft ont-  
dekt... Canby's schuilplaats.

Wat is dat voor een bunga-  
low? Babcock heeft daar  
nooit over ge-  
sproken...



Wel, ik mag een boon zijn  
als dat niet de vermiste  
Dr Canby is... Volgens  
Babcock zag hij er zo  
uit.



Hij is alleen.. Er  
kan me dus niets gebeu-  
ren als ik even  
bij hem op visi-  
te ga.



Dr Canby,  
meen ik?

Wie bent u? En  
hoe bent u hier  
gekomen?







Denkt u misschien dat ik het zo prettig vind om me op deze manier te verstoppen? Natuurlijk zou ik liever weer normaal aan het project meewerken.



Maar waarom doet u dat dan niet? Het is nog niet te laat... U kunt nog zoveel belangrijke bijdragen leveren! Mannen zoals u zijn dringend nodig!

Nee... ik praat geen onzin. Mannen zoals ik kunnen niet leven in een wereld waar mensen als Babcock de lakens uitdelen. Deze soort figuren moeten worden uitgeroeid! Dan pas kunnen geleerden als ik in vrijheid werken.

Maar de maatschappij heeft allerlei soorten mensen nodig. Geleerden... maar ook zakenlieden. Iedereen moet z'n steentje bijdragen... Zo blijft alleen de wereld voortbestaan.



Hee, wat is hier aan de hand? Wil je een feestje gaan beleggen, beste Canby?

Deze vent kwam hier binnenlopen. Weet jij misschien wie het is?



Wis en waarschijnlijk wel... één van die twee duikers, meneer de bemoeial Randall.

Nou snap ik waarom hij het alsmaar over Babcock had! Ze spannen allemaal samen om mij van mijn schat te beroven, de gemene schurken!





Maar dat is helemaal niet waar, dokter! Niemand probeert u te bestelen. Babcock wil u een eerlijk aandeel geven, dat heb ik u toch al gezegd! Ik begrijp niet hoe u onder één hoedje kunt spelen met iemand als Teller hier. Dat is toch niet het soort, bij wie u zich werkelijk op uw gemak zou kunnen voelen.

Hou je mond, jij! Ik zal je afleren zo te praten!

Teller! Je weet dat ik gróf geweld haat!



Koest, Canby! En lig niet te zeuren over jouw hekel aan geweld! Jij was het, die me zei dat ik deze knaap en zijn vriend naar de andere wereld moest helpen! En het was jouw idee om die twee andere duikers uit de weg te ruimen, of niet soms?

Dat is niet waar! Jij zei, dat er geen andere oplossing was... Dat die indringers ons wilden dwarsbomen! Volgens jou was er een andere mogelijkheid!



Als Teller even naar Canby luistert, grijpt Steve zijn kans. Hij verkoopt Teller een harde trap... De man verliest zijn evenwicht en zijn revolver...

OE!!! WA..?



Ziezo, Teller! En laat nou  
maar eens zien hoe  
flink je bent zonder  
pistool!



Hier... omdat je Cindy  
en Billy wilde  
vermoorden!

Canby...  
Pak dat pis-  
tool!



Doe het niet,  
Canby. Luis-  
ter niet naar  
hem!



Canby, pak dat  
pistool! Hij gooit  
roet in het eten!  
Denk aan de  
schat! Je zult hem  
met Babcock  
moeten delen!

Babcock?! Nee!  
Die krijgt er  
geen cent van!



Canby krijgt weer een woede-aanval en  
slaat Steve met een presse-papier...



Nou, het was hoog tijd  
dat jij ook eens iets  
deed! Mij had alles  
kunnen ver-  
knoeien!

Ik...heb...  
een man neer-  
gesla-  
gen...











Maar dan verschijnen plotseling de tentakels van een reusachtige octopus en omklemmen Teller in een dodelijke greep... alsof het afzichtelijke dier al die tijd de wacht had gehouden bij de gezonken schat...



O nee!... Wat een griezelig en afschuwelijk groot beest! Arme Teller... ondanks alles! Het zou zelfmoord zijn te proberen hem te redden..

De octopus is inderdaad een reus in zijn soort. Arme Teller....



Twee haaien hebben gemerkt dat er iets aan de hand is en komen aangesneld...



Haaien! Canby zal zijn eigen afweermiddel moeten gebruiken!

Steve en Jim weten dat het dwaasheid is om tussenbeide te komen...



Het middel! Ik heb het niet mee genomen!

Steve ziet dat Canby het afweermiddel niet bij zich heeft. Hij besluit zijn spuitbus te gebruiken.....



Misschien kan ik hem nog redden...

Steve's moedige daad wordt beloond. Hij spuut het afweermiddel en de haaien gaan snel aan de haal...



Ai... net op tijd! Nu vlug naar Canby en hem hier uit sleuren!

Jim, Steve en Canby zijn weldra op een veilige afstand van het wrak. Ze zien dat de haaien weer zijn teruggekomen en zich gereedmaken de octopus man te vallen.



Geen seconde te vroeg! Ik heb zo'n idee dat we een spanned knokpartij te zien krijgen!

De haaien gaan de octopus te lijf, ieder van een andere kant. Dan begint een gevecht op leven en dood...



De haaien zijn met hun tweeën, maar de octopus is erg sterk. Met zijn machtige tentakels maakt hij het de haaien bijzonder lastig.





Van duikt de octopus weg in de schatkamer, maar de haaien gaan er achteraan. De ongewone strijd woedt nu binnen in het oude schip. Maar door het ontzagwekkende geweld van de vechtende dieren raakt het oude galjoen los van zijn eeuwenoude rustplaats...

En langzaam - terwijl in de schatkamer nog steeds wordt gestreden op leven en dood - glijdt het galjoen langs de helling van de lagune naar beneden... in de peilloze diepten van de Stille Zuidzee...



Nou, ik geloof dat dit ook het einde betekent van ONZE slag om de Spaanse schat... en misschien is het ook wel beter zo...

Tenslotte zijn Jim, Steve en Canby weer boven water.



Canby! Maar waar is Teller?

Jongeman, jij hebt mij het leven gered. Ik weet niet, wat ik moet zeggen... en dat na bent immers de alles wat ik jou heb aangedaan!

U vergist zich, dr Canby! U hebt uw eigen leven gered! U bent immers de uitvinder van dat mirakuleuze afweermiddel!

Als u zich niet op een dwaalspoor had laten brengen... als u man van de wetenschap was gebleven...

Ja, ja... ik weet het wel! Maar ik begrijp niet wat me mankeerde...







# WHEN AND WHERE DIVERS DIVE

Niet alleen in de 'warme' landen wordt het sportduiken naar harte-lust beoefend. Ook in ons land b.v. zijn honderden enthousiaste beoefenaars van deze sport.

Bij de Amerikaanse sportduikers is vooral het gebied van de Grote Meren erg populair. Velen van hen besteden er hun hele vakantie aan om daar op verkenning onder water uit te gaan.



De rasechte sportduiker is niet bang voor koud water. Hij trekt een paar stellingen wollen ondergoed onder zijn duikerspak aan en beleeft evenveel plezier aan zijn sport in de winter als in de zomer.

En als de nood aan de man komt, zien deze geharde kerels er niet tegenop een gat in het dikste ijs te hakken en in het ijskoude water af te dalen!

# WATERSKIEN

Een andere vorm van watersport, die de laatste jaren ook steeds meer wordt beoefend, is het waterskiën.



Een grote lichaamsbeheersing en een snel reactievermogen zijn hiervoor eerste vereisten...



...want anders gebeurt er dit!



Een goede waterskiër dwingt ieders bewondering af, want hij lijkt wel een akrobaat. Maar er kwam een hele training aan te pas!



Als je een waterskiër in actie ziet, lijkt het vaak zo eenvoudig. Maar vergis je niet! Hoe makkelijker het lijkt, hoe moeilijker het meestal is.